

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

Geachte gelovigen!

Allah de Verhevene, heeft de islam gezonden om de mens niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk te verfraaien; om het ego te zuiveren, het hart te reinigen en het karakter tot volmaaktheid te brengen.

Onze verheven religie is gebouwd op de fundamenten van Imaan, Islam en ihsan.

Als antwoord op de vraag van de engel Djibriel (vrede zij met hem) heeft onze Profeet, de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem), de religie omschreven als islam, iman en ihsan. De Geliefde profeet (vrede zij met hem) zei: **“Ihsan is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet. Ook al zie jij Hem niet, Hij ziet jou.”** (Boekhari)

Geachte moslims!

Goed gedrag is de zoetste vrucht van het geloof dat diep in het hart geworteld is. Slecht gedrag daarentegen is een geestelijke ziekte die voortkomt uit de begeerten van het ego en de influisteringen van de duivel. Geloof en moraal zijn onafscheidelijk van elkaar. Want een geloof dat niet versierd is met goed gedrag bereikt geen volmaaktheid; en een dienaar wiens karakter niet verbeterd is, kan in ware zin geen volmaakte gelovige zijn.

Allah de Verhevene zegt in de Edele Koran over Zijn Geliefde Boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem): **“Voorwaar, jij bezit een verheven karakter.”** (Soera Al-Qalam, 68:4)

In een hadith zei de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): **“Ik ben slechts gezonden om het goede karakter te vervolmaken.”** (Muwatta)

Geliefde broeders!

Waar de mensen vandaag het meest behoefte aan hebben, zijn niet bezit, status of rijkdom, maar goed gedrag. Er zijn velen met aanzien en kennis, maar zonder mededogen. Er zijn velen die wereldse rijkdom hebben vergaard, maar harten hebben verloren. Ware rijkdom is echter een goed karakter, een zuiver hart en een barmhartig **geweten**.

Allah de Verhevene zegt in de Edele Koran: “Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, ihsan en hulp aan verwanten.” (Soera An-Nahl, 16:90)

De Geliefde van de Schepping (vrede en zegeningen zij met hem) zei: **“Degenen onder jullie die mij op de Dag der Opstanding het meest geliefd en het dichtst nabij zullen zijn, zijn degenen met het beste karakter.”** (Tirmidhi)

Geachte gelovigen!

Hoogmoed, jaloezie, woede, leugen, roddel en schijnheiligheid zijn geestelijke ziekten die het hart verduisteren. Slecht gedrag vernietigt zowel het wereldse leven als het hiernamaals van de mens.

De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: **“De meest volmaakte gelovige in geloof is degene met het beste karakter.”** (Tirmidhi)

Geliefde moslims!

Wat onze huizen vrede maakt, is niet enkel overvloedig levensonderhoud. Ware rust ligt in vriendelijke woorden, een zachte tong, geduld, mededogen en goed gedrag. De grootste erfenis die wij onze kinderen kunnen nalaten, is niet bezit, maar goed gedrag.

Hazrat Mevlana, (quddiesa sirrahu), zei: **“Goed gedrag is als een roos die bloeit tussen de doornen.”**

Yunus Emre, moge Allah hem genadig zijn, zei: **“Als je eenmaal een hart hebt gebroken, dan is wat je verricht geen gebed,”** en drukte daarmee uit dat de ziel van aanbidding goed gedrag is.

Laten wij daarom onze tong behoeden voor leugens, ons hart voor hoogmoed, onze ogen voor het verboden, onze handen voor onderdrukking en onze ziel voor eerzucht, liefde voor de wereld, haat en jaloezie. Laten wij barmhartig zijn tegenover elkaar. Laten wij leren vergeven. Laten wij zorgen voor de wezen. Laten wij eerbied tonen aan vader en moeder. Laten wij goed zijn voor de burenen.

Ik beëindig mijn preek met een hadith van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem): **“Op de Dag der Opstanding zal niets zwaarder wegen op de weegschaal dan goed gedrag.”** (Tirmidhi)